



SALVATORIAANSE HULPACTIE

59^{ste} jaargang, nr. 4

4^{de} kwartaal: oktober - december 2022

Financiële Kinderadoptie: de verantwoordelijke tussenpersonen aan het woord!

In het laatste kwartaalblad van dit jaar willen wij graag de aandacht vestigen op onze actie 'Financiële Kinderadoptie'. Deze keer zullen wij de verantwoordelijke tussenpersonen - onze belangrijke 'schakels' - van deze actie eens extra in de kijker zetten. Zij zijn inderdaad belangrijke schakels voor onze organisatie: wonen, leven, werken ginds, ... of woonden, werkten er, en hebben heel hun leven aan de missie gewijd. Dus vertellen zij ons maar al te graag over 'hun roeping'. We vroegen hun hulp bij het schrijven van deze tekst en ze waren meteen bereid om ons te woord te staan!

Zuster Maria Vanherk (96) is één van de verantwoordelijken voor onze actie in Rwanda. Ze vierde onlangs haar 70-jarig kloosterjubileum, een kranige zuster die heel graag woont in Kigali, Rwanda. Zo zegt ze zelf:

"Toen ik hoorde over jullie actie (zovele jaren geleden), heb ik me dadelijk aangemeld, want ik wil graag de kinderen en de armen in het algemeen helpen. Hoeveel kinderen we geholpen hebben, is moeilijk te zeggen. Velen hebben hun diploma behaald en konden gaan werken. Dan kwamen er voor hen weer anderen in de plaats, ofwel uit de kleuterklas, lagere school of uit het middelbaar onderwijs. Er zijn tal van voorbeelden van kinderen die een diploma behaalden, zij het in de sociale sector, medicijnen, onderwijs, of ook in de landbouw".



Cursus snit en naad

Een mooi getuigenis van Marie Claire Kayitesi: 'In 2022 heb ik een diploma in snit en naad behaald. Ik ben u zeer dankbaar voor uw steun tijdens mijn studies, waardoor ik een kans gekregen heb, terwijl mijn ouders - die veel van me houden - heel ver weg wonen. Zo zal ik het in de toekomst beter hebben, dank zij uw vrijgevigheid'.

Zo kennen we vele fijne verhalen van ouders die ons vaak persoonlijk komen bedanken voor de ondersteuning die ze via de Belgische en Nederlandse donateurs mochten ontvangen. Een ouder terug zien komen om "grand merci" te zeggen, omdat zijn kind zijn diploma heeft behaald, dat doet ons veel plezier.

In het verleden gebeurde het wel eens ooit, dat de ouders het schoolgeld kwamen afhalen, maar het nadien voor andere zaken gebruikten. Gelukkig hebben we een goed contact met de schooldirectie, zodat we indien nodig kunnen ingrijpen.

We zijn de Salvatoriaanse Hulpactie erg dankbaar voor deze actie! We zien dat vele kinderen - dank zij de trouwe donateurs - een mooiere toekomst tegemoet mogen gaan.

In India zijn o.a. de zusters ursulinen erg actief voor onze actie 'Financiële Kinderadoptie'. Het doel van onze actie is 'de kinderen

financieel te steunen, zodat ze een beroep kunnen leren, kunnen gaan werken om later in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien'. Zo ook in India; de kinderen worden leerkracht, verpleger/verpleegster... De ouders zijn vaak analfabeet en beseffen dat hun kinderen het beter zullen hebben, zodra ze kunnen lezen en schrijven. De ouders werken als huishoudhulp, bij de beveiliging, als koerier, en verdienen dagelijks een klein loon. Het is moeilijk om daarmee het schoolgeld, de schoolbenodigdheden en ook de gewone dagelijkse kosten te betalen. In dit opzicht is de steun die de zusters via de Salvatoriaanse Hulpactie ontvangen, een vast inkomen om de kinderen een kans te geven om te studeren. Zuster Mary Nirmala Kujur vertelt ons het volgende: **'Ik ben nog niet zo lang werkzaam voor deze mooie actie, maar ik zie nu al belangrijke veranderingen bij de kinderen die geholpen worden! Rajkumari behaalde haar diploma en werkt nu op een kantoor. Anuranjan startte een bedrijf om te lassen en hij doet dat goed! Dank aan de sponsoren om deze kinderen te helpen!'**

De vele kinderen in Paraguay zeggen 'Muchas gracias' voor de hulp die ze mogen ontvangen. Mevr. Germaine Theunis werkte jarenlang in de parochie en hielp vele moeders met kinderen die echt geen mogelijkheden hadden om hun de opleiding te bieden die ze nodig hadden. Nog steeds staat Germaine in contact met haar medewerkster in Paraguay.



Dank je wel voor de kans op onderwijs!

Een ander mooi project in dit Zuid-Amerikaans land is 'Centro Pai Puku', een centrum waar vele kinderen verblijven en een beroep kunnen leren. Het nieuwe schooljaar daar startte in februari 2022. Gelukkig beschikt het centrum over een goed gezondheidscentrum, waar een opgeleide verpleegster werkzaam is en die bij de kinderen een COVID-test kan afnemen. Jammer genoeg was er een achterstand bij de leerlingen. Ze hebben twee jaar afstandsonderwijs kunnen volgen, maar dat was vaak niet mogelijk wegens internetproblemen en doordat ouders geen mogelijkheden hadden om hun kinderen te begeleiden. Er wordt nu geprobeerd om die achterstand weg te werken door de kinderen vaak 's morgens én in de namiddag les te laten volgen. Misschien even uitleggen wat bijzonder is aan dit systeem. Als residentiële school streven ze het welzijn na van alle leerlingen die er wonen. In een sfeer van liefde en genegenheid krijgen ze een goede opleiding. Dat is vooral belangrijk voor de kinderen die uit afgelegen gebieden komen. Alle activiteiten zijn gericht op het opdoen van levenservaring, waardoor hun persoonlijkheid gevormd kan worden. Ze leven als een familie waarin iedereen samenwerkt volgens zijn mogelijkheden. Ze oefenen van jongs- af aan waarden zoals teamwerk, eerlijkheid en solidariteit in. De opvoeders leren hen allerlei zaken: handen wassen, zich aankleden, haren kammen, bed opmaken. Dit leerproces vraagt tijd en geduld en veel inzet van de opvoeders. Er worden ook kleine klusjes aangeleerd: schoonmaken van hun slaapzaal, wassen van hun kleding, werken in de tuin... Het hele team van de 'Pai Puku school' dankt iedereen heel hartelijk voor de steun die er tijdens de voorbije coronaperiode bleef komen! Hierdoor kon er onderwijs gegeven blijven worden en zodra de overheid het toeliet, werden de kinderen opnieuw opgevangen in een veilige en gezonde omgeving!



Een heel leuke dankbrief ontvingen we onlangs uit Oeganda, via broeder Frans Dewez. Dit meisje werd ongeveer tien jaar geleden gesteund, maar schreef nu nog een dankbrief.

"Beste vriend, mijn naam is Giramiya Olive Olga. ik schrijf u deze brief om dank u te zeggen uit de grond van mijn hart. Ik ben nu vroedvrouw, een droom die ik altijd heb gehad al vanaf mijn kinderjaren en deze droom is uitgekomen dank zij uw vrijgevigheid. Met uw hulp kon ik naar de lagere en middelbare school gaan, met als droom om vroedvrouw of verpleegster te worden. Ik deed het goed en ik schreef me in, in de verpleegstersschool en werd vroedvrouw, mede dank zij uw gebeden en steun. Ik besloot om gedurende één jaar vrijwilligster te worden in de gemeenschaps- en gezondheidsdienst, als wederdienst aan de gemeenschap voor de vrijgevigheid die u mij betoonde. Het traject was niet gemakkelijk, want ik kreeg COVID19, tijdens mijn opleiding. Dank zij God genas ik na drie maanden. Na mijn gemeenschapsdienst hoopte ik te kunnen werken in een groot overheidsziekenhuis en mijn studies voor docente vroedvrouw te behalen.



Nogmaals van harte dank en dat God u mag zegenen. Ik ben nu een volledig ingeschreven en erkende vroedvrouw en verpleegkundige bij de landelijke verloskundigen en verpleegraad. Alles dank zij de hulp die ik ontving via broeder Francis Dewez. Hoogachtend!'

We zijn broeder Dewez dankbaar voor zijn jarenlange verantwoordelijkheid voor onze actie. Hij heeft ondertussen mevrouw Francesca Romana Bilak opgeleid tot zijn waardige opvolgster. Met haar hebben we al een aangenaam contact.

Het contact met deze verantwoordelijken is door de jaren heen veranderd. Van brieven schrijven tot mailen en nu ook al vaak via sms of Whatsapp. Dat is een gemakkelijke manier om met elkaar te communiceren, om met elkaar verbonden te blijven!



Sportactiviteit

U ziet het, beste lezer, dank zij de actie 'Financiële Kinderadoptie' zien vele kinderen een betere toekomst tegemoet! Maar dit zouden we niet kunnen doen zonder de hulp van u, onze sympathisanten, onze weldoeners, onze adoptieouders!

Voelt u er iets voor om ook een kind een betere toekomst te geven, neem dan gerust contact op met onze medewerksters. Zij helpen u heel graag verder!

Voor € 16,50 per maand (of € 198,- per jaar) kunt u een kind in een arm land een betere toekomst geven!

Of wilt u een éénmalige gift doen voor deze actie, dat kan natuurlijk ook! Want elk jaar geeft de Salvatoriaanse Hulpactie extra steun aan sommige weeshuizen, opvangthuizen voor straatkinderen en schoolinternaten, die deze extra hulp zeer goed kunnen gebruiken om de kinderen de beste verzorging te geven. Vermeld dan op uw overschrijving: "voor de Actie Kinderadoptie".

Wij zorgen ervoor dat uw steun bij de kinderen terecht komt!

Van harte dank! Thank you very much! Merci beaucoup! Aksanti sana! Muchas gracias ! Obrigado !

Kerstwens

De Raad van Bestuur, directie en medewerkers van de Salvatoriaanse Hulpactie & Ontwikkelingshulp wensen alle weldoeners, sympathisanten en vrienden een Zalige Kerstmis en Gelukkig Nieuwjaar 2023. Samen met jullie hopen en bidden wij dat de boodschap van de geboorte van het kind Jezus weer rust en vrede mag brengen in onze wereld.



Als uw adres verandert en u graag ons tijdschrift wilt blijven ontvangen, gelieve ons dan uw nieuw adres mee te delen.
Hartelijk dank bij voorbaat.



Er zijn mensen die graag **een persoonlijke tint** willen geven aan hun hulp en precies willen weten wat er met hun geld gebeurt. Dat is hun goed recht. Zij kunnen bij ons terecht via **onze actie kinderadoptie**. Wij raden hen aan een kind financieel te adopteren. **Met een bijdrage vanaf € 16,50 per maand zorgen zij voor de opvoeding van een kind in een land in ontwikkeling**. Zij ontvangen de naam en een foto van het kind en het adres van de verantwoordelijke persoon, zodat zij in contact kunnen komen met het kind en zijn/haar familie. Wij weten dat hier misbruiken kunnen ontstaan. Daarom wordt de actie ginder stevig in handen gehouden door een missionaris of ontwikkelingshulp (m/v), die wij altijd persoonlijk kennen en voor wie wij borg staan. Vraag inlichtingen over de werkwijze van deze actie als u er iets voor voelt.

Hebt u er ooit al aan gedacht dat het mogelijk is de Salvatoriaanse Hulpactie als mede-erfgenaar in uw testament op te nemen? Op die manier kunt u onze misdeelde medemensen en de missionarissen in de landen in het Zuiden prachtig steunen. Daartoe is het voldoende in uw testament bijvoorbeeld de volgende zin te vermelden: **"Aan de Stichting Salvatoriaanse Hulpactie, Kerkstraat 11, 6021 CH Budel, vermaak ik de som van € ..."**

Colofon

Redactie: Lieve Schreurs
Lay-out: Manuella Drieskens
Foto's: Salvatoriaanse Hulpactie
Gert Altman via Pixabay
Drukkerij: Burocad nv, Peer (BE)

Verantwoordelijke uitgever:
Salvatoriaanse Hulpactie
Kerkstraat 11
6021 CH Budel
of Postbus 2208
6020 AE Budel

Stichtingsnummer: KvK 41089016
E-mail: info@salvatorhulp.org
Website: www.salvatorhulp.org
Telefoon: 0495 494940
ING: NL61 INGB 0000 100481
Rabobank: NL25 RABO 0109 5803 11
RSIN: 805998743

